

'GOD HEEFT ONS GEEN KALME REIS BELOOFD,
MAAR WEL EEN BEHOUDEN AANKOMST.'



HENDRIK RUIZENDAAL

1941 - 2024

*In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.*

Psalm 4: 9

Met verdriet delen wij u mee dat na een moedig gedragen ziekte, voor ons toch nog onverwacht, door zijn Here en Heiland is thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

HENDRIK RUIZENDAAL

* 22 mei 1941

 62 jaar

† 25 april 2024

Marrie Ruizendaal-Heinen

Peter-Frans en Mia

Henk en Sigrid

Boaz, Nadine, Lotte

Jaco en Lieke

Amara, Samuel

Marco en Nikita

Patrick en Ilse

Joy

Alie en Cor

Angela

Kyan, Levy, Fayèn

Nick en Iemke

Evi, Sep, Sam

Marissa en Jan-Hille

Savita en Bohdi

Wijma en Dirk

Katja en Arnold

Kate

Marcella en Patrick

Damian

Klaas-Henk en Mariska

Amanda en Peter

Kevin

Redoute 8
3751 BV Spakenburg

Henk is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij graag in familie- en vriendenkring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. dinsdag 30 april 2024 om 13.30 uur in de Petrakerk, Vondelstraat 13 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. B.C. Buitendijk en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bickersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 12.45 tot 13.15 uur.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Petrakerk.