

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.*

Psalm 121: 1

Liturgie

voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Alice Smitshoek - Visscher

Geboren 29 oktober 1967

Overleden 7 maart 2024



op dinsdag 12 maart 2024 om 13.30 uur
in kerkgebouw De Fontein te Bunschoten.

Voorganger: ds. P.W.J. van der Toorn
Muzikale begeleiding door:
Peter Anne Blokhuis en Kristie Ligthart

Bij het binnendragen van Alice luisteren we naar:

“Als het leven soms pijn doet” (Gezongen door Kristie)

*Als het leven soms pijn doet
en de storm gaat te keer,
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.*

Refrein:

*Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen,
dat U werkelijk bestaat.
Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.*

*Als ik kom met al mijn vragen,
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.*

(Refrein)

*Heer wilt U mij helpen,
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart.*

(Refrein)

*En dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.*

Welkom

Votum

Zingen: *Opwekking* 630

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed,
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dicht bij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

Refrein:

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'.

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht,
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw.

(Refrein 2x)

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'.

Persoonlijke herinneringen van Jennifer

We luisteren naar: *"Je naam in de sterren"*

Bijdrage van de broers van Alice

Zingen: *"Als ik naar de bergen kijk" - van Sela*

Als ik naar de bergen kijk
Het pad dat ik moet gaan
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens
Waar komt mijn hulp vandaan?

Als ik naar de bergen kijk
De diepte van het dal
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens
Wie vangt mij als ik val?

Refrein:

Onze Heer die alles maakte
De schaduw op ons pad
Blijft met ons verbonden
Hij waakt bij elke stap
Onze Heer die alles maakte
Beschermer voor altijd
Waar wij gaan en komen
Hij blijft in eeuwigheid

Wie wijst mij de weg omhoog
Als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
Naar wat mij richting geeft?

Wie gaat met mij door het dal
Het donkerst van de nacht?
Wie hoort mij als ik roep om hulp?
Wie geeft mij nieuwe kracht?

(Refrein 2x)

Gebed

Schriftlezing: *Psalm 121*

God bewaart Zijn volk

1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.

2 Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4 Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

5 De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6 De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.

7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Overdenking over Psalm 121: 1

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.

Zingen: *Opwekking 807*

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee. (*Refrein*)

Bridge 2x:

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

Waar U woont, waar U woont,
waar U woont, waar U woont, waar U woont.

Dankgebed

Zingen: *Psalm 68: 10*

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Zegenbede

Mededelingen

Bij het uitdragen van Alice luisteren we naar:

Opwekking 847 (Gezongen door Kristie)

*Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.*

*Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.*

*Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.*

*Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.*

Refrein:

*Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.*

*Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.*

(Refrein)