



WIM KOELEWIJN

1956 - 2024

*Dwars door de storm kom ik dichterbij U
daar mag ik rusten voor eeuwig en nu.*

Met veel verdriet, maar dankbaar voor de vele, mooie herinneringen, laten wij u weten dat, na een moedig gedragen strijd, rustig is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

WIM KOELEWIJN

* 13 januari 1956

† 13 maart 2024

Steventje Koelewijn - Hoolwerf

Mark en Mirelle
Davi, Vinz, Suze

Peter en Angela
Gio

Boterbloem 7
3751 DZ Spakenburg

Mijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familie- en vriendenkring door.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. dinsdag 19 maart 2024 om 10.30 uur in de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten.

Deze dienst zal worden geleid door ds. N.J. Rietveld-de Jong en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis, in besloten kring, plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Akker te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren in de consistorie van de Zuiderkerk van 9.30 tot 10.15 uur.