

*'NIEMAND WEET WAT LEVEN IS,
ALLEEN DAT HET GEGEVEN IS,
EN DAT VAN DIT GEHEIMENIS,
GOD HET BEGIN EN EINDE IS.'*

Eva Eibrink - Doornekamp

1944 - 2024



Met veel verdriet delen wij u mee dat, na een dapper gedragen stijd, in geloofsvertrouwen door de Heere is thuisgehaald mijn zeer geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Eva Eibrink – Doornekamp

* 5 januari 1944

† 8 februari 2024

Wij zijn verdrietig om haar heengaan, maar ook zeer dankbaar voor haar hartelijke zorgzaamheid en weten ons getroost dat zij nu bij haar geliefde zoon John is, naar wie zij zo verlangde.

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard. Deze dagen brengen wij in familie- en vriendenkring door.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. woensdag 14 februari 2024 om 13.30 uur in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 21 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. E.J. Terpstra en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bickersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in De Voorpost (*naast de kerk*).

Aalt Eibrink

Linda en Peter
Julia en Gerben, ♥
Bas

Martie en Anja
Lisa en Jan
Nick

John (*in liefdevolle herinnering*) en Astrid
Damian en Claudia
Miquel en Timi

Zwaluw 29
3752 NZ Bunschoten