



Alie Beekhuis - Nieuwboer

1936 - 2024

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121: 1 en 2*

Verdrietig, maar vol bewondering voor wie zij was, delen wij u mee dat in vol geloofsvertrouwen is thuisgehaald onze liefdevolle en zorgzame moeder, fantastische oma en overgrootmoeder en mijn lieve vriendin

Aaltje Beekhuis – Nieuwboer

Alie

Sinds 24 augustus 2004 weduwe van Willem Beekhuis

* 28 november 1936

† 12 februari 2024

Alie is opgebaard op haar kamer, nr. 405, van Zorg- en Wooncentrum De Haven, Op de Ree 161 te Spakenburg. Daar is gelegenheid voor bezoek op donderdag 15 februari van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. zaterdag 17 februari 2024 om 10.00 uur in de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten.

Deze dienst zal worden geleid door ds. G. Doorn en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bickersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.15 tot 9.45 uur in gebouw Kostverloren, tegenover de Zuiderkerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren om herinneringen te delen.

Margret en Jan

Willem en Diane, Ruth, Moze, Noah, Rachel

Jan en Suzanne, Jess, Jimi, Sally

Aletta en Ton, Tijmen, Bart

Bertus

Correspondentieadres:
Molenstraat 46
3752 CH Spakenburg

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum De Haven, en in het bijzonder van afdeling De Stenen Brug, voor de liefdevolle verzorging die Alie heeft mogen ontvangen.