



*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.*

Psalm 4: 3 (berijmd)

Willie Ruizendaal

1954 - 2024

"De HEERE is mijn Herder..."

Psalm 23

Met droefheid delen wij u mee dat, na een periode van afnemende krachten, door de Heere is Thuisgehaald onze geliefde zus, schoonzus en tante

Willie Ruizendaal

* 31 maart 1954

† 17 januari 2024

Jan en Eef (*beiden in liefdevolle herinnering*)

Mengsje en Willem

Annie en Peter

Teunie en Klaas (*in liefdevolle herinnering*)

Alex en Grietje

Klaas en Agnes

Gerrit en Mengsje

Marian en Wouter

Neven en nichten

Willie is opgebaard bij Mengsje en Willem. Deze dagen brengen wij in familiekring door.

De dienst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. dinsdag 23 januari om 13.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontein, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door ds. P.W.J. van der Toorn en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in kerkgebouw De Fontein.

Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum De Haven, en in het bijzonder van de PTZ-afdeling, zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging en begeleiding van Willie.

Correspondentieadres:
Haydnplantsoen 15
3752 JV Bunschoten