

Ik zal niet sterven maar leven.

Psalm 118: 17^a

Marretje Koelwijn - Beekhuis

1934 - 2024



*Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent,
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis
niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.*

2 Korinthe 5: 1

Na een gelukkig en gezegend huwelijk van ruim 64 jaar, delen wij u mee dat, na een periode van afnemende krachten, de Heere tot Zich heeft genomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Marretje Koelewijn – Beekhuis

Geboren 17 augustus 1934

Overleden 22 januari 2024

God is liefde! Hij zal ons troosten in ons verdriet.

Bunschoten: Roelof Koelewijn

Zwolle: Wouter en Jannette

Bunschoten: Hilda en Dick (*in herinnering*)
Klaas
Marlinda
Shanna, Jaden, Matai

Haarlem: Maria
Marijn

Bunschoten: Jaap en Elles
Jeroen en Naomi
Julian
Michelle en William

Mijn vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder is thuis opgebaard.

De samenkomst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. zaterdag 27 januari 2024 om 10.30 uur in de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten. Deze samenkomst zal worden geleid door ds. E. Heres en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de samenkomst is er van 9.45 tot 10.15 uur gelegenheid tot condoleren in gebouw Kostverloren, tegenover de Zuiderkerk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in gebouw Kostverloren voor een samenzijn.

Voor bloemen zorgen wij zelf.

Beethovenlaan 34
3752 WD Bunschoten