



Willem Koelewijn

1931 - 2024

“Mijn genade is u genoeg”

2 Korinthiërs 12: 9

Na een periode van afnemende krachten is door de Here op Zijn tijd thuisgehaald, in de gezegende leeftijd van 92 jaar, onze lieve, zorgzame vader, opa en overopa

Willem Koelwijn

Sinds 18 april 2020 weduwnaar van Willempje de Graaf

Geboren 20 augustus 1931

Overleden 10 januari 2024

Correspondentieadres:

Familie W. Kok
Oude Bocht 60
3752 DJ Spakenburg

Onze vader, opa en overopa is thuis opgebaard, kamer 324 van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

De dankdienst voor zijn leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. maandag 15 januari om 10.30 uur in de Noorderkerk, Kerkstraat 20 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door de heer P.M. van der Horst en is ook live mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Na de dienst is er voor u gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 9.30 tot 10.15 uur.

Maria en Wout

Wilfred en Geeranda

Wouter en Rebekka, Corné, Laura

Willeke en Michael

Sam, Noa

Sebastiaan en Clarisse

Marit, Elise, Ruben

Aart en Corrie

Willem Wouter †

Mariëlle en Pieter Joost

Vlinder, Noud

William en Alicia

Liza, Milou

Christiaan en Hillany

Luca, Scott

Wouter † en Greta

Judith en Wim

Wouter, Thijs

Wij zijn het personeel en de vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum De Haven, en in het bijzonder van afdeling De Korenmolen, dankbaar voor de liefdevolle en behulpzame verzorging van onze vader, opa en overopa.