



*Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.*

Psalm 42: 6

Deliaantje de Graaf – van Twillert

1930 - 2023

Op Zijn tijd nam de Here tot zich

Deliaantje de Graaf – van Twillert

Sinds 8 september 1985 weduwe van Wouter de Graaf.

* 21 augustus 1930

† 24 december 2023

Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze geliefde moeder, oma en overgrootmoeder in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Zij was een bijzonder mens, gekenmerkt door haar eenvoud, bescheidenheid, buitengewone zorgzaamheid en medeleven. We koesteren dankbaar de tijd die we met haar mochten doorbrengen en zullen haar liefdevolle aanwezigheid nooit vergeten.

We herdenken het leven van onze moeder op vrijdag 29 december in een samenkomst van Woord en gebed die geleid zal worden door ds. Gertjan van Harten. De samenkomst zal worden gehouden in de Westerkerk, Eemdijk 63 in Eemdijk, de kerk waar zij is gedoopt, is opgegroeid en een belangrijk deel van haar leven lid mocht zijn. De samenkomst zal aanvangen om 09:45 uur en is ook online mee te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de samenkomst is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Westerkerk van 09.00 tot 09:30 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg.

Ook op donderdagavond 28 december van 19.00 uur tot 20.00 uur is er gelegenheid om te condoleren op het Kerkepad 59 in Eemdijk waar onze moeder deze dagen is opgebaard.

Correspondentieadres: Kerkepad 59, 3754 NS in Eemdijk

Hille en Jannemarie

Marika en John

Delianne

Jannie en Piet

Wouter en Miranda

Dineke en Jan Willem, *Sil, Fem*

Gert en Jannike, *Joep, Sam, Bo*

Bas en Brigit

Anne en Job

Arres en Wijnanda

Elaine en Jan, *Fleur*

Lianne en Aaldert, *Lieke, Evi, Noud*

Nathalie en Wolter, *Luca, Milan*

Romy en Lars

Klaas en Eef

Walter en Suzanne

Jari en Liah

Benjamin en Marius

Een speciaal woord van dank voor het personeel van Zorg- en Wooncentrum De Haven (afdeling De Helling). Het is hartverwarmend om te zien hoe ze met passie en zorgzaamheid onze moeder jarenlang liefdevol hebben verzorgd. Veel dank daarvoor!