



Lutje Koelwijn - Heinen

1935 - 2023

Dan ga ik op tot Gods altaren.

Psalm 43: 4

*Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.*

- Lutzé -

Onze moeder en oma is thuis opgebaard. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdag 14 november van 19.00 tot 21.00 uur.

De dankdienst voor haar leven, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal worden gehouden D.V. donderdag 16 november om 10.00 uur in de Adventkerk, Gerbrandysingel 1 te Spakenburg. Deze dienst zal worden geleid door ds. R.M. Werrie en is ook mee te beleven via www.bijwonenbegravenis.nl
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Memento Mori, Bickersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 9.00 tot 9.45 uur gelegenheid tot condoleren.

Verdrietig zijn wij dat plotseling uit ons midden is weggenomen onze lieve, zorgzame moeder en oma

Lutzé Koelwijn - Heinen

Sinds 27 november 2021 weduwe van Peter Koelwijn

in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Peter en Willemijn
Vivian en Roy, Oskar, Floyd
Etienne en Shirley, Davina

Tijmen en Grietje
Linda en Sebastian, Quinty, Noa, Mats
Peter
Jeroen
Charlotte en Rogier, Marly, Scottie
Martijn en Merel

Henk en Marcelle
Michiel en Pauline
Stefan en Aniek
Jelmer

Wouter en Lisette
Sharen
Suzanne en Jordy

Silvester en Karin
Jeanine en Luuk
Daan

11 november 2023
Broerswetering 23
3752 AL Spakenburg