



Wouter Koelewijn

1939 - 2020

*Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare,
want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.*

2 Korintiërs 4: 18

Mijn lieve, sterke en altijd positieve man, onze gelovige, avontuurlijke en opgewekte vader, onze stoere en grappige opa en overgrootopa is door zijn Schepper thuisgehaald. Hij zag vol vertrouwen uit naar de ontmoeting met zijn Heiland. Wij hebben bewondering voor de manier waarop hij met zijn ziekte omging.

Wouter Koelewijn

Geboren 6 april 1939

Overleden 11 juli 2020

Bickersweg 40
3752 WV Bunschoten

Wouter is thuis opgebaard.

U kunt de familie condoleren D.V. donderdag 16 juli van 12.30 tot 13.15 uur in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg.

Vanwege de huidige maatregelen zullen de dankdienst en begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

De dankdienst voor het leven van Wouter zal, na de condoleance, om 13.30 uur worden gehouden en wordt geleid door ds. J.J. Meijer. De dienst is live mee te beleven via de link op de website van www.spakenburg-zuid.nl. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 'Memento Mori', Bickersweg 3 te Bunschoten.

Graag ontvangen wij uw schriftelijk medeleven per post of via de condoleance- en herinneringspagina van www.begraafnisverzorgingvanasselt.nl

Bunschoten: Grietje Koelewijn - de Graaf

Bergentheim: Hillebrand en Annie
Ellis en David,
Aron, Sami
Wouter en Mariska
Henk en Martine,
Eva, Noortje, Gijs
Ingrid en Arnoud
Mark

Bunschoten: Els en Arjan
Dirk en Rosalie
Margriet en Pieter Jan
Wouter

Hardenberg: Wies en Johnnie
Martin
Kevin

Hardenberg: Stefan en Anneke
Sven
Yoram
Micha
Jozua
Samuël
Rosanna